



Tijdens Rosj Hasjana wordt veel op de ramshoorn geblazen.

Rosj Hasjana, Joods Nieuwjaar, is een van de Bijbelse feesten waarover je kunt lezen in Leviticus 23. Rosj Hasjana wordt ook wel het 'feest van het bazuingeschal' genoemd. Beter nog: het 'feest van het ramshoorngeschal'. Tijdens het feest wordt in de synagoge namelijk twee dagen achter elkaar tenminste 100 keer op een 'sjofar', een ramshoorn geblazen.

De ramshoorn is een van de oudste instrumenten en produceert een indringend geluid. Het is, zoals de naam al duidelijk maakt, vaak gemaakt van de hoorn van een ram. Je moet best even

oefenen voordat je erop kunt spelen.

Het blazen op de sjofar heeft natuurlijk een betekenis. De belangrijkste betekenis is dat het de mensen oproept tot bekering. Wanneer het geluid van de sjofar klinkt, is het voor een Jood als het ware alsof God zegt: 'Maak je gereed om Mij te ontmoeten. Ik ga je leven oordelen? Hoe is gesteld met jouw leven?'

Tasjliech



Joden verrichten 'tasjliech' bij een vijver in Jeruzalem.

Het blazen op de ramshoorn luidt de tien dagen van 'tesjoeva' in, tien dagen van bekering, bezinning en verlangen naar de vergeving van de Heere. Het zijn de tien dagen tussen Rosj Hasjana en het belangrijkste Joodse feest: Jom Kipoer (Grote Verzoendag).

Een Jood bereidt zich dus voor op Jom Kipoer met een periode van bezinning en bekering.

Op de eerste dag van Rosj Hasjana laten veel religieuze Joden hun verlangen naar vergeving ook zien. Zij doen dan 'tasjliech', dat betekent letterlijk 'je zult werpen'.

Op de eerste dag van Rosj Hasjana laten veel religieuze Joden hun verlangen naar vergeving ook zien. Zij doen dan 'tasjliech', dat betekent letterlijk 'je zult werpen'.



Tijdens 'tasjliech' bidt men onder andere enkele verzen uit Micha 7.

Zij gaan bijvoorbeeld naar een bron of riviertje en gooien daar broodkrumels in het water. Ondertussen bidden ze onder andere enkele bekende verzen uit het Bijbelboek Micha.

De profeet Micha schrijft in die verzen dat de Heere genadig is en Zich weer zal ontfermen over Zijn zondige volk en hun zonden zal werpen in de diepte van de zee (Micha 7:18-20).



Het wegwerpen van het brood is een symbool van het wegdoen van zonden.

Vergeving is er alleen dankzij het werk van de Heere Jezus. De handeling laat ondertussen wel heel duidelijk zien dat wij zondig zijn en de Heere genadig is.

Bekering

Echte vergeving blijkt ondertussen niet alleen uit wat je zegt en bidt, maar ook uit wat je doet. Als je bidt om vergeving, maar ondertussen ruzie blijft maken met andere mensen, dan laat dat zien dat je gebed niet gemeend is.

Veel Joden zijn zich hiervan bewust. Het is daarom een gebruik om tijdens de tien dagen van bekering op bezoek te gaan bij mensen die je hebt benadeeld. Aan hen vraag je om vergeving. Zou jij dat durven?

Levensboeken

Ook de manier waarop religieuze Joden elkaar groeten is anders tijdens de tien dagen van bekering. Vaak hoor je mensen tijdens de tien dagen van bekering andere mensen 'chatima tova' toewensen. Dat betekent letterlijk een 'goede inschrijving'.

Volgens de Joodse traditie opent God namelijk op Rosj Hasjana de levensboeken van alle mensen. Hij legt daarin vast wat ieder mens het komend jaar zal overkomen.

Door vasten, bidden en het geven van aalmoezen kan eventueel onheil dat in het boek staat nog ten goede worden veranderd. Dat kan, zo gelooft men, omdat de Heere niet verlangt naar de dood van de goddeloze, maar dat Hij ernaar uitzielt dat de zondaar zich bekeert en leeft.

Dat de Heere genadig is, is een basisovertuiging in het Jodendom. En daarom is ook een ernstige dag als Rosj Hasjana ten diepste een feestdag.

Wederkomst

Waarschijnlijk heb jij nog nooit Rosj Hasjana gevierd. Weet je echter dat dit feest ook jou veel te zeggen heeft?

‘Rosj Hasjana heeft ook christenen veel te zeggen’

In de video over Shavoet heb je geleerd dat de Heere Jezus de drie Joodse voorjaarsfeesten precies heeft vervuld. Rosj Hasjana is de eerste van de drie Joodse najaarsfeesten. De najaarsfeesten zijn: Rosj Hasjana, Jom Kipoer en Soekot. Zou het

kunnen zijn dat de Heere Jezus die drie feesten zal vervullen bij Zijn tweede komst, Zijn wederkomst?

Wanneer komt de Heere Jezus terug? Hij keert terug als de bazuin, of beter: de ramshoorn klinkt (1 Thess. 4:16). En wat gebeurt er dan? De boeken gaan open en God zal het oordeel uitvoeren (Openb. 20:12). Zie je de link met Rosj Hasjana?

Laat Rosj Hasjana voor jou en mij daarom een aansporing zijn om gereed te zijn om de Heere te ontmoeten. Laat de boodschap van de ramshoorn ook ons aan het denken zetten. Zijn we gereed om God te ontmoeten? Hij gaat ook jouw en mijn leven oordelen. Hoe is het met ons leven gesteld?

Vindplaatsen in de Bijbel

Leviticus 23, Micha 7:18-20, 1 Thessalonicenzen 4:16, Openbaring 20:12.

© 2023 De Verkenners

Deze informatie is afkomstig van de website: www.deverkenners.info.

Op alle teksten, foto's en video's is auteursrecht van toepassing. Het is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Verkenners niet toegestaan dit materiaal op enigerlei wijze te kopiëren of te verspreiden.

De Verkenners is een gezamenlijk project van Stichting Steunfonds Israël/Isaac da Costa, Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en het Centrum voor Israëlstudies.