

Je kent vast het Pinksterfeest. Op dat feest denken we eraan dat de Heilige Geest is uitgestort. Maar weet jij dat dat gebeurde op een Joodse feestdag?

Dat is niet toevallig. Voor het leven van de Heere Jezus geldt dat veel belangrijke gebeurtenissen plaatsvonden tijdens de Bijbelse feesten. Zo stierf de Heere Jezus tijdens Pesach, vond Zijn opstanding plaats op Jom HaBikoerim en vond Pinksteren plaats tijdens Sjavoet. Dat heeft natuurlijk een reden.

‘Veel belangrijke gebeurtenissen uit het leven van de Heere Jezus vonden plaats tijdens Bijbelse feesten’



Sjavoet is een 'chag ha-katsir', een oogstfeest.

Sjavoet betekent letterlijk: 'weken'. Sjavoet wordt daarom ook wel het Wekenfeest genoemd. Het wordt precies vijftig dagen na Pesach gevierd.

Sjavoet is een 'chag ha-katsir', een oogstfeest. Na Pesach wordt begonnen met de gerstenoogst. De eerste schoof van de gerstenoogst is bestemd voor de Heere.

De overhandiging van die schoof vond plaats op Jom HaBikoerim, de eerste zondag na Pesach.

Ruth

De Heere Jezus is precies op Jom HaBikoerim opgestaan uit de dood. Nu begrijp je waarom Paulus schrijft dat de Heere Jezus de 'Eersteling' is van degenen die zijn opgestaan uit de dood (1 Kor. 15:20-23).

Vijftig dagen na Pesach, tijdens Sjavoet, wordt gevierd dat de hele gerstenoogst is binnengehaald. Verder is Sjavoet het startschot voor de graanoogst die volgt op de gerstenoogst. Van het graan worden tijdens Sjavoet twee broden gebakken die als offergave worden meegenomen naar de tempel.

Dat Sjavoet een oogstfeest is, kan je in Israël bijna niet ontgaan. Veel kinderen leren op school over de landbouw. In Joodse boerendorpjes, kibboetsen, worden grote oogstfeesten gehouden. Veel mensen genieten van de zuivelproducten die tijdens Sjavoet extra voordelig te verkrijgen zijn in de supermarkt. En, belangrijk, in de synagoge wordt het Bijbelboekje Ruth gelezen. De geschiedenis van Ruth speelt zich namelijk ook af tijdens de gerstenoogst (Ruth 1:22).



Tijdens Sjavoet zijn zuivelproducten volop in de aanbieding.

Thora

Behalve een oogstfeest is Sjavoet meer. Er wordt in het Jodendom namelijk gevierd dat God met Sjavoet de wet, de Thora, heeft gegeven op de berg Sinaï. Volgens de Joodse traditie zou Mozes exact op de datum van Sjavoet de wet van God hebben ontvangen.

Om de gave van de Thora te vieren, studeren veel religieuze Joden tijdens Sjavoet een hele nacht lang in de Bijbel. De synagoge is voor de gelegenheid vaak mooi versierd.

Is het jou wel eens opgevallen dat de discipelen tijdens Pinksteren, tijdens Sjavoet, niet 's ochtends vroeg bijeenkwamen, maar al bijeenwaren? (Hand. 2:1) Het zou zomaar kunnen dat het ook toen al gebruikelijk was om de nacht gezamenlijk studerend door te brengen.

De discipelen hadden daarvoor ondertussen natuurlijk nog een andere reden. De Heere Jezus had hen beloofd dat de Heilige Geest binnenkort uitgestort zou worden. Eensgezind en volhardend smeekten zij om de vervulling van die belofte (Hand 1:4 en 14).

Pinksterwonder

De tempel was in de Bijbelse tijd veel meer dan een plaats waar offers werden gebracht. Het was ook de plek van ontmoeting. En natuurlijk werden er de Bijbelse feesten gevierd.

Stel je voor: je bent een Jood uit Galilea, uit het noorden van Israël, en je komt naar Jeruzalem om samen met familie of vrienden Sjavoet te vieren. In dat geval kon je een zaal huren in het tempelcomplex om in de buurt van de tempel de feesten mee te vieren. Aan de zuidkant van het tempelplein bevond zich namelijk een groot zalencomplex.

De discipelen van de Heere Jezus kwamen vrijwel allen uit Galilea. We lezen dat ze na de hemelvaart van de Heere Jezus samen met anderen eendrachtig bijeen zijn om te bidden (Hand. 1:13).

Waar dat plaatsvond? In de bovenzaal! Waarschijnlijk was dat een van de zalen van het tempelcomplex (vgl. ook Hand. 2:46). Dit verklaart ook waarom het Pinksterwonder zo snel massaal de aandacht trekt. Op het naburige tempelplein wemelt het van de mensen!

Volle oogst



Sjavoet is het startschot voor de graanoogst die volgt op de gerstenoogst.

Terug naar Sjavoet. De Heilige Geest is uitgestort op Sjavoet. Tijdens Jom HaBikoerim werd de eerste schoof van de gerstenoogst aan God gewijd. Tijdens Sjavoet werd de gawe van de volle gerstenoogst gevierd. Op Jom HaBikoerim stond de Heere Jezus als de 'Eersteling' op uit de dood. Met Pinksteren is de tijd van de volle oogst aangebroken! Maar liefst drieduizend mensen worden bekeerd op één dag (Hand. 2:41).

Tijdens Sjavoet wordt ook de gawe van de wet op de Sinaï herdacht. God sloot een verbond met Israël en gaf het volk Zijn Thora, Zijn wet. En wat gebeurde er ook alweer tijdens de wetgeving op de Sinaï? Er was een harde wind en het leek wel alsof de berg Sinaï in brand stond (Ex. 19:16-18).

Kun je je herinneren wat er tijdens Pinksteren gebeurde? Inderdaad, weer is daar de wind en het vuur (Hand. 2:2-3). De Geest van God, de beloofde Geest van het nieuwe verbond, wordt uitgestort. Gesloten harten gaan open voor het Evangelie!

De Geest van Pinksteren, de Geest van Sjavoet, werkt nog. Zeg, heeft Hij jouw hart al veranderd?

Vindplaatsen in de Bijbel

Exodus 19:16-18, Ruth 1:22, Handelingen 1 en 2, 1 Korinthe 15:20-23,

© 2023 De Verkenners

Deze informatie is afkomstig van de website: www.deverkenners.info.

Op alle teksten, foto's en video's van is auteursrecht van toepassing. Het is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Verkenners niet toegestaan dit materiaal op enigerlei wijze te kopiëren of te verspreiden. De Verkenners is een gezamenlijk project van Stichting Steunfonds Israël/Isaac da Costa, Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en het Centrum voor Israëlstudies.