

De dadelpalm is een statige boom met een kaarsrechte stam van zo'n 10-20 meter hoog. Bovenaan bevindt zich de kruin met hele grote bladeren. Daar groeien ook de takken met de vruchten: de dadels.

Het Hebreeuwse woord voor de dadelpalm is 'Tamar'. In de Bijbel is dat een populaire vrouwen naam. Deze vrouwen zijn vast naar de palmboom vernoemd omdat het zo'n mooie en sierlijke boom is die heerlijke vruchten geeft.

### Palmstad



*Een dadelplantage in de buurt van Jericho.*

De dadelpalm houdt niet van regen en groeit graag in droge, warme gebieden. In Israël waren daarom altijd al veel palmbomen te vinden in de Jordaanvallei. Ook nu nog zijn er enorme dadelpalmplantages, bijvoorbeeld rondom de stad Jericho in de Jordaanvallei. Jericho wordt niet voor niets de Palmstad genoemd (Deut. 34:3).

Ook in oases in de woestijn kom je regelmatig palmbomen tegen. We lezen erover als het volk Israël tijdens de woestijnreis een tijdje verblijft in Elim. Daar bevonden zich twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen (Ex. 15:27).

### Wortels

Hoe komt de dadelpalm in zo'n droge omgeving aan water? De palmboom heeft enorm lange wortels, ze groeien zo diep naar beneden als dat de boom hoog is.

Een kind van God lijkt in best veel dingen op een dadelpalm. Zoals een palmboom lange wortels moet hebben om te kunnen overleven in de woestijn, zo moeten ook gelovigen diepgeworteld zijn. Alleen wie geworteld is in Christus kan groeien en vruchten dragen, ook in moeilijke omstandigheden.

*‘Een kind van God lijkt in best veel dingen op een dadelpalm’*

### Dadels



*Verse dadels zijn heerlijk zoet.*

Een dadelpalm is een erg nuttige boom. Je kunt bijna alles van de boom gebruiken. Zo worden de bladeren gebruikt om daken of wanden mee te maken. Tijdens het Loofhuttenfeest worden bijvoorbeeld palmbladeren gebruikt om het dak van de loofhut te maken. De bladeren worden verder ook gebruikt voor het maken van touw en manden.

De dadelpalm geeft ook heerlijke vruchten: dadels. Ze zijn heerlijk zoet. Een dadelpalm kan dadelrossen van wel 60-150 kilo dragen. Je kunt ze vers eten, maar ook heel goed drogen zodat ze lang houdbaar blijven.

Dadels worden al zo'n 5000 jaar geteeld. Dadels zijn heel gezond want er zitten veel mineralen en vitaminen in. Vroeger leefden bedoeïenen tijdens hun lange woestijnreizen soms wel twee maanden op een menu van alleen kamelenmelk en dadels.

Van de dadels wordt ook dadelstroop gemaakt: 'silan'. Het land Israël wordt in de Bijbel regelmatig getypeerd als een land 'vloeiend van melk en honing' (zie bijv. Ex. 3:8). Het zou heel goed kunnen dat de honing waarover het gaat in de Bijbel dadelhoning is, stroop gemaakt van zoete dadels.

## Tegenslag



*Onrijpe dadels aan een boom.*

In Psalm 92 wordt gesproken over de rechtvaardige die zal groeien als een palmboom (Ps. 92:13). Vroeger plaatste men regelmatig een stuk steen in de kruin van een palmboom. Dat zware gewicht zorgde ervoor dat de boom sterk werd en recht omhoog groeide.

Zo is er in het leven van iemand die de Heere wil volgen ook wel eens zo'n steen; er zijn tegenslagen en moeilijkheden. Maar besef dan dat je levensboom daar sterker door wordt. God gebruikt het om je geloof te louteren.



*Het oogsten van dadels.*

Nog iets: vroeger oogstte men de dadelpalm door stukken hout of steen tegen de boom te gooien. De dadels vielen vervolgens van de boom en konden worden opgeraapt. Ook daar kunnen we wat van leren. Dat oogsten was geen pretje, maar leverde heerlijke vruchten op. Juist in tegenslag wordt zichtbaar welke vruchten er groeien aan onze levensboom.

## Palmtakken

Ook in het Nieuwe Testament wordt gesproken over de palmboom. Wanneer de Heere Jezus op een ezelsveulen de stad Jeruzalem binnenrijdt, sneed de menigte palmtakken van de bomen en gaat Hem al zingend tegemoet (Joh. 12:13). De palmtak was in die tijd het symbool van overwinning. Men geloofde dat de Heere Jezus zou zorgen voor een overwinning op de Romeinen.

Eens zullen er weer palmtakken van de bomen genomen worden. Daarover lezen we in Openbaring 7. Wanneer de Heere Jezus terugkomt, zal er een menigte zijn uit alle volken, stammen en talen. Ze zullen zich buigen voor het Lam op de troon. Met palmtakken in hun handen en met luide stem zullen ze samen het Lam, de Overwinnaar, grootmaken (Openb. 7:9-10). Wat een heerlijk moment zal dat zijn!

## Vindplaatsen in de Bijbel

Exodus 3:8, Exodus 15:27, Deuteronomium 34:3, Psalm 92:13, Johannes 12:13, Openbaring 7:9-10

© 2023 De Verkenners

Deze informatie is afkomstig van de website: [www.deverkenners.info](http://www.deverkenners.info).

Op alle teksten, foto's en video's van is auteursrecht van toepassing. Het is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Verkenners niet toegestaan dit materiaal op enigerlei wijze te kopiëren of te verspreiden. De Verkenners is een gezamenlijk project van Stichting Steunfonds Israël/Isaac da Costa, Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en het Centrum voor Israëlstudies.