



Kapernaüm ligt aan het Meer van Galilea.

Kapernaüm is de plek waar de Heere Jezus een tijd woonde (Mark. 2:1) en waar Hij veel wonderen heeft gedaan. Kapernaüm ligt in het noorden van Israël aan het Meer van Galilea. Het was vroeger een redelijk grote handelsplaats. Er woonden naar schatting zo'n 1000 mensen.

Kapernaüm lag aan een belangrijke internationale handelsroute: de Via Maris.

Archeologen hebben er een oude Romeinse mijlpaal teruggevonden. Deze palen stonden langs belangrijke doorgaande wegen en gaven aan hoe lang het nog reizen was naar de dichtstbijzijnde grote stad.



Een Romeinse mijlpaal (rechts)

Naar zo'n mijlpaal verwijst de Heere Jezus in de Bergrede (Matth. 5:41). De Bergrede is hier in de buurt uitgesproken. Romeinse soldaten mochten een niet-Romein dwingen om een mijl -dat zijn 1000 stappen- lang hun bagage te dragen. Jezus verandert die regel. Als een Romein je vraagt om zijn bagage te dragen, moet je niet één maar twee mijl met hem oplopen. Onverwachte liefde overwint het kwaad!

Discipelen

Niet alleen de Heere Jezus woonde in Kapernaüm. Ook een aantal van Zijn discipelen komen hier vandaan. Levi werkte in Kapernaüm als tollenaar voordat de Heere Jezus hem riep (Mark. 2:14-17). Kapernaüm, gelegen langs een belangrijke handelsroute, was natuurlijk een strategische plek voor een belastingkantoor.

Kapernaüm ligt niet alleen aan de Via Maris, maar ook aan het Meer van Galilea. Het is daarom niet verwonderlijk dat veel inwoners van Kapernaüm vroeger actief waren als visser. Een aantal van deze vissers kennen we uit de Bijbel: Petrus en zijn broer Andreas en de broers Johannes en Jakobus. Hier in deze buurt werden deze vier vissers door Jezus geroepen om Hem te volgen. Volg mij na en ik zal U vissers van mensen maken' (Mark. 1:16-20).

Molenstenen

Bij opgravingen in Kapernaüm zijn opvallend veel grote molenstenen gevonden. Die stenen werden gebruikt voor het malen van graan. Archeologen denken dat in Kapernaüm een soort molensteenfabriek was.

De mensen hier in de omgeving begrepen daarom waarschijnlijk goed wat Jezus bedoelde toen Hij zei dat het vreselijk is om kinderen die in de Heere Jezus geloven tot zonde te verleiden. Het is beter, zo zei de Heere Jezus, dat iemand die dat doet, vastgebonden aan een molensteen, in het Meer van Galilea, in de diepste van de Zee van Tiberias, wordt geworpen (Matth. 18:6). De les: zorg ervoor de je iemand anders niet verleidt tot zonde.

Kerk



De vermeende plek van het huis van de schoonmoeder van Petrus.

In Kapernaüm heeft de Heere Jezus veel wonderen gedaan. Hij genas hier bijvoorbeeld de schoonmoeder van Petrus (Mark. 1:29-31).

In Kapernaüm zijn de restanten teruggevonden van een hele oude kerk. Die kerk zou gebouwd zijn op de restanten van het huis van de schoonmoeder van Petrus. In 1990 is daarover weer een moderne kerk gebouwd.

Synagoge



De synagoge van Kapernaüm.

En waarschijnlijk ken je ook wel het Bijbelverhaal van de Romeinse officier die de Heere Jezus vraagt om zijn zieke knecht te genezen? (Luk. 7:1-10). We lezen over deze officier dat hij de bouw van de synagoge in Kapernaüm heeft gesponsord.

De huidige synagoge in Kapernaüm dateert uit de vierde of vijfde eeuw, maar is gefundeerd op de restanten van de synagoge uit de eerste eeuw. Die

restanten zijn nog terug te zien. Ook de Heere Jezus heeft gepreekt in de synagoge van Kapernaüm (Mark. 1:21).

Ongeloof

Kapernaüm was een bevoorrechte plaats. De Heere Jezus heeft er gewoond, gepreekt en veel wonderen gedaan. Veel inwoners van Kapernaüm geloofden echter niet in Jezus. De Heere Jezus kondigde aan dat ze daarom zwaar zouden worden gestraft, zwaarder dan de zondige inwoners van Sodom en Gomorra (Matth. 11:23).

Als de Heere tot je spreekt en jou zegent, is dat niet vrijblijvend. Ongeloof en onbekeerlijkheid zijn grote zonden. Dat gold vroeger; dat geldt ook nu.

‘Als God tot je spreekt en jou zegent, is dat niet vrijblijvend’

Vindplaatsen in de Bijbel

Mattheus 5:41, Mattheus 11:23, Mattheus 18:6, Markus 1:16-20, Markus 1:21, Markus 1:29-31, Markus 2:1, Markus 2:14-17, Lukas 7:1-10.

© 2023 De Verkenners

Deze informatie is afkomstig van de website: www.deverkenners.info.

Op alle teksten, foto's en video's van is auteursrecht van toepassing. Het is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Verkenners niet toegestaan dit materiaal op enigerlei wijze te kopiëren of te verspreiden. De Verkenners is een gezamenlijk project van Stichting Steunfonds Israël/Isaac da Costa, Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en het Centrum voor Israëlstudies.