

Waarom spreken we eigenlijk over Messiaanse Joden of Messiasbelijdende Joden? Messiaans komt van het woord 'Messias'. Aan het begin van de Bijbel, gelijk na de zondeval, belooft God dat er een Verlosser zal komen (Gen. 3:15). Die Verlosser wordt ook wel de Messias genoemd. Messias betekent letterlijk: Gezalfde.

In het Nieuwe Testament kom je het woord Messias zelf niet zo vaak tegen. Er staat wel heel vaak 'Christus' (zie bijv. Joh. 4:25). Dat is het Griekse woord voor Gezalfde. Dus elke keer dat er staat: Jezus Christus, kun je ook zeggen: Jezus Messias.

## Aantallen

Tegenwoordig zijn er naar schatting wereldwijd ongeveer tussen de 175.000 en 250.000 Joden die geloven in Jezus als de Messias. Het grootste deel van hen woont in Amerika.

In Israël is het maar een klein groepje. Er is pas onderzoek naar gedaan. Daaruit blijkt dat er in Israël ongeveer 8000 volwassen Joden wonen die in de Heere Jezus geloven en die zijn aangesloten bij een Messiaanse gemeente. Inclusief kinderen zijn dat er misschien zo'n 15.000.

Wist je dat er bij de stichting van de staat Israël in 1948 maar een handvol waren? Het is heel verdrietig dat ook veel Messiaanse Joden kort daarvoor in de concentratiekampen zijn gestorven.

## Verschillen



*Een kerkgebouw aan de Narkisstraat in Jeruzalem. In dit gebouw komen verschillende christelijke en Joods-Messiaanse gemeenten samen.*

Er zijn tussen Messiaanse Joden veel verschillen. In Israël zijn er in totaal zo'n 270 gemeenten en huisgroepen. Veel daarvan zijn evangelisch of charismatisch. Anderen gemeenten zijn juist erg Joods; ze lijken op een synagoge.

Aan de Profetenstraat in Jeruzalem staat het gebouw van een van de oudste Joods-Messiaanse gemeenten in Jeruzalem en Israël. Het is niet zo'n grote gemeente. De kerkdiensten lijken in veel dingen best een beetje op een gemiddelde kerkdienst in Nederland.

Sommige dingen zijn wel anders. Zo wordt er elke Shabbat een stukje uit de Thora, de vijf boeken van Mozes gelezen; net als in de synagoge. Daaraan kun je merken dat dit geen christelijke, maar een Joods-Messiaanse gemeente is.

Er zijn in Israël ook Joden die in de Heere Jezus geloven, maar dat in het geheim doen. Het is niet bekend hoeveel dat er zijn. Volgens het onderzoek waar ik het net over had, zijn het er ongeveer 100. Deze Joden zijn bang om door hun familie verstoten te worden. Daarom verzwijgen ze dat ze in de Heere Jezus als de Messias geloven.

## Messiaanse synagoge



*De Messiaanse synagoge in Jeruzalem.*

In Jeruzalem staat ook een Messiaanse synagoge. Elke zaterdag vindt daar een dienst plaats. De diensten lijken heel erg op de diensten in de synagoge. Zo dragen de mannen een keppeltje, gebruikt men de 'siddeor', het Joodse gebedenboek, en wordt er voorgelezen uit een grote Thorarol.

Toch zijn er ook belangrijke verschillen met een gewone synagoge. De bezoekers van deze synagoge geloven namelijk in de Heere Jezus als de Messias.

Dat merk je tijdens de diensten. Zo wordt er naast stukje uit het Oude Testament ook een gedeelte uit het Nieuwe Testament gelezen. Verder wordt er elke dienst het heilig avondmaal gevierd.

Door als Jood te blijven leven en tegelijkertijd te belijden dat de Heere Jezus de Messias is, blijven veel bezoekers van deze synagoge heel dicht bij hun eigen Joodse identiteit. Ook hopen ze dat het begrip bij gewone Joden voor Messiaanse Joden toeneemt.

## Christen

Sommige Messiaanse Joden noemen zichzelf bewust geen christen. Het woord christen heeft bij veel Joden namelijk een nare bijmaak.

*'Sommige Messiaanse Joden noemen zichzelf  
bewust geen christen'*

Het feit dat de naam 'christen' bij veel Joden zo'n slecht imago heeft, komt natuurlijk niet door de Heere Jezus. Hij was Zelf een Jood en hield ontzettend veel van Zijn volksgenoten.

De reden is dat veel christenen zich eeuwenlang beter voelden dan het Joodse volk. Christenen dachten zelfs dat het goed was om het Joodse volk met het zwaard te dwingen om in de Heere Jezus te geloven.

Hopelijk helpt deze video jou om daar anders over te gaan denken. En nu je hen beter hebt leren kennen, hopen we ook dat je zult bidden voor Messiasbelijdende Joden.

## Vindplaatsen in de Bijbel

Genesis 3:15, Johannes 4:25

© 2023 De Verkenners

Deze informatie is afkomstig van de website: [www.deverkenners.info](http://www.deverkenners.info).

Op alle teksten, foto's en video's van is auteursrecht van toepassing. Het is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Verkenners niet toegestaan dit materiaal op enigerlei wijze te kopiëren of te verspreiden. De Verkenners is een gezamenlijk project van Stichting Steunfonds Israël/Isaac da Costa, Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en het Centrum voor Israëlstudies.