



*In het midden de Oude Stad en ervoor de Stad van David.*

Jeruzalem is een van de bekendste steden ter wereld. Voor veel mensen geldt het als een heilige stad.

De stad Jeruzalem wordt meer dan 900 keer in de Bijbel genoemd. Vroeger heette Jeruzalem anders. In de tijd van Abraham heet de stad Salem. Later wordt de stad Jebus genoemd. Toen koning David de stad veroverde noemde hij de stad Jeruzalem. Dat gebeurde zo'n 3000 jaar geleden.

In de tijd van David was Jeruzalem nog een kleine stad. Het Jeruzalem van David lag op een helling ten zuiden van de huidige Oude Stad. Dat gedeelte van de stad heet tegenwoordig de 'Stad van David'. In Davids tijd woonden er in Jeruzalem misschien een paar duizend mensen.

Jeruzalem is tegenwoordig een grote stad. Er wonen meer mensen in Jeruzalem dan in Amsterdam.

### Ligging

Eigenlijk ligt de stad Jeruzalem op een vreemde plek. Veel belangrijke steden liggen aan een rivier of aan de kust. In de buurt van Jeruzalem is echter geen grote rivier te ontdekken. De Jordaan stroomt ongeveer 30 kilometer verderop en de Middellandse Zee ligt nog verder weg. In de buurt van Jeruzalem zijn alleen maar heuvels, rotsen, woestijnen en diepe valleien.



*Het Hinnomdal met op de achtergrond de Olijfberg.*

Waarom dan toch hier de stad? De Stad van David ligt op een soort heuvelrug. Het is omringd door diepe valleien: het Hinnomdal en de Kidronvallei. Door deze diepe valleien was de stad goed te verdedigen tegen vijanden.

Verder geldt voor de Stad van David: er is water. In het warme Israël is het onmogelijk om te leven zonder water. In het Jeruzalem van David was echter een waterbron: de Gihonbron. Uit die bron welt nog steeds heerlijk, fris water omhoog.

## Olijfberg



*Een eeuwenoude straat in de Oude Stad van Jeruzalem.*

In de tijd van de Heere Jezus was Jeruzalem een stuk groter dan het Jeruzalem uit de tijd van koning van David. Straten uit deze tijd zijn gevonden binnen de muren van de Oude Stad. En op de plaats waar nu de Rotskoepel staat, lag in de tijd van Jezus de tempel.

Ten oosten van de stad Jeruzalem, aan de overkant van het Kidrondal, ligt de Olijfberg. Het is de berg waar vandaan Jezus opvoer naar de hemel. Het topje van de Olijfberg is ruim 800 meter hoog. Over de Olijfberg leer je meer in een

andere video.

## Naam



*Er wonen meer mensen in Jeruzalem dan in Amsterdam.*

In het Hebreeuws heet Jeruzalem 'Jerusjalaiem'. 'Jerusjalaiem' betekent waarschijnlijk zoets als 'stad van vrede'.

Het is bijzonder dat de naam van de stad Jeruzalem eindigt op: 'aiem'. De uitgang 'aiem' heeft in het Hebreeuws namelijk een bijzondere betekenis. Dat wordt alleen gebruikt voor woorden waar maar twee dingen van zijn. Zo is 'jad' het Hebreeuwse woord voor 'hand'; het woord voor twee handen: 'jadaiem'.

Aan de naam Jerusjalaiem hoor je dus dat er twee Jeruzalems zijn. Deze stad

Jeruzalem is een prachtige stad waar veel is gebeurd. Maar we weten dat er nog een Jeruzalem zal komen: het hemelse Jeruzalem. In die stad is het eeuwig vrede omdat God Zelf daar woont. Wat is het mooi als je in die stad mag wonen!

*'Aan de naam Jerusjalaiem hoor je dat er twee Jeruzalems zijn.'*

## Vindplaatsen in de Bijbel

© 2022 De Verkenners

Deze informatie is afkomstig van de website: [www.deverkenners.info](http://www.deverkenners.info).

Op alle teksten, foto's en video's van is auteursrecht van toepassing. Het is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Verkenners niet toegestaan dit materiaal op enigerlei wijze te kopiëren of te verspreiden. De Verkenners is een gezamenlijk project van Stichting Steunfonds Israël/Isaac da Costa, Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en het Centrum voor Israëlstudies.