

De vijgenboom; het is de eerste boom die genoemd wordt in de Bijbel (Gen. 3:7). Op de derde dag van de schepping worden de bomen en de planten geschapen, waaronder de vruchtbomen. Van de heerlijke vruchten aan de bomen mogen Adam en Eva gewoon plukken en eten. Maar er is één verboden boom: de boom van kennis van goed en kwaad.

Adam en Eva eten toch van de vruchten van deze boom. Na de zondeval beseffen Adam en Eva opeens dat ze naakt zijn. Ze kijken rond en zien een boom waar grote bladeren aan groeien: een vijgenboom. Ze plukken bladeren van de vijgenboom en maken daarvan schorten om hun naaktheid te bedekken.

Bekende boom

De vijgenboom, in het Hebreeuws de 'te'ena', wordt maar liefst zo'n vijftig keer genoemd in de Bijbel. Het is een bekende boom in de landen rondom de Middellandse Zee. Er zijn verschillende soorten vijgenbomen. De boom die in Israël voorkomen kunnen wel tien meter hoog worden.



Een uitbottende vijgenboom.

De bladeren van de boom zijn best groot. Zij lijken een beetje op de vorm van een hand. De stam van de boom is glad en lichtgrijs.

Zacheüs krom in een wilde vijgenboom om Jezus te zien (Luk. 19:4). Hij kon zo mooi vanaf boven alles bekijken. Een wilde vijgenboom ziet er trouwens wel net iets anders uit dan de vijgenboom waarover het gaat in de video.

Oogst

De vijgenboom geeft tenminste twee keer per jaar vrucht. De eerste vruchten beginnen al te groeien in de winter en zijn in de maand mei rijp. Je ziet ze al als ook de eerste blaadjes beginnen te groeien.

Deze eerste vruchten hadden vroeger een belangrijke functie bij de bereiding van kaas. Het sap werd gebruikt als een soort stremsel waardoor van melk kaas gemaakt kon worden.

De latere vijgen worden meestal in augustus geoogst. De vijgen van de tweede en soms zelfs derde oogst zijn heerlijk zacht en zoet. Je kunt ze zo van de boom plukken en opeten. Vijgen kunnen ook heel goed gedroogd worden. Ze blijven dan lange tijd goed omdat er zoveel suiker in zit.



De vijgenboom geeft in Israël soms wel drie keer per jaar vrucht.

Hizkia

Je leest regelmatig in de Bijbel over vijgenkoeken, klompen gedroogde vijgen. Bijvoorbeeld in de geschiedenis van Abigail die na de dwaasheid van haar man toch geschenken brengt naar David en zijn mannen (1 Sam. 25:18).

De vruchten van een vijgenboom hebben ook een geneeskrachtige werking. Daarover lezen we bijvoorbeeld in de geschiedenis van koning Hizkia die ernstig ziek wordt (2 Kon. 20:1-7). De profeet Jesaja brengt hem de boodschap dat hij zal sterven. Maar God ontfermt Zich op het gebed van Hizkia. Jesaja wordt teruggestuurd naar Hizkia met de boodschap dat hij zal genezen. En dan zegt Jesaja dat hij een klomp vijgen op de zweer moet leggen. En inderdaad: koning Hizkia geneest.

Beeldspraak

In de Bijbel is de vijgenboom een aantal keren een beeld van Israël. Onder meer de profeten Hosea en Jeremia spreken over Israël als een vijgenboom (Hos. 9:10 en Jer. 8:13). De Heere Jezus doet hetzelfde tijdens Zijn rondwandeling op aarde. Zo vertelt Hij een gelijkenis over een vijgenboom in de wijngaard (Luk. 13:6-9).



Een vijgenboom in volle glorie.

In de Bijbel lezen we ook dat de Heere Jezus een vijgenboom vervloekt (Mark. 11:12-26). De Heere Jezus is op weg naar de tempel. Hij heeft honger. Jezus ziet een vijgenboom vol in blad. De boom zou vrucht kunnen dragen en dus Zijn honger kunnen stillen. Dat is echter niet het geval; er hangt geen enkele vroege vijg aan de boom. De Heere Jezus vervloekt vervolgens de vijgenboom.

Dit optreden van de Heere Jezus bevat een ernstige boodschap. Het volk Israël, en dan vooral de geestelijke leiders, zien er in de tijd van de Heere Jezus goed uit. Ook zij geven echter geen vrucht. Om

hun ongeloof worden zij door de Heere Jezus vervloekt. De vijgenboom Israël verdort, zoals geprofeteerd door Jeremia (Jer. 8:13); de tempel in Jeruzalem wordt verwoest.

De volgende dag geeft de Heere Jezus Zijn discipelen onderwijs over de oordelen die Israël en de wereld zullen treffen. Ook vertelt Hij over Zijn tweede komst. Hoe kun je weten dat Zijn tweede komst aanstaande is? De takken van de vijgenboom worden weer teer (Mark. 13:28-31). Er ontspruiten bladeren; Israël komt tot leven. Want Gods woorden zullen niet voorbijgaan; de Heere houdt Zich aan Zijn verbond met het Joodse volk!

Schaduw

Het is goed toeven onder de schaduw van een vijgenboom. In de Bijbel kom je heel wat keren de uitdrukking voor dat iemand zit onder zijn wijnstok of vijgenboom (zie bijv. 1 Kon. 4:25). Het symboliseert vrede en veiligheid in het land.

Voor Joodse wetsleraren was het een plaats waar ze graag zaten om zich bezig te houden met Gods Woord. Ook Nathanaël zat onder een vijgenboom toen Filippus hem

vertelde dat hij de Messias had gevonden (Joh. 1:44-52). Zodra Nathanaël de Heere Jezus ziet, roept hij het uit: *U bent de Zoon van God*. Daar blijft het niet bij. Vanaf dat moment volgt ook hij de Heere Jezus.

De Heere Jezus roept Zijn volgelingen op om vruchten voort te brengen die horen bij een leven met Hem (Luk. 6:43-45). Aan de vruchten ken je de boom! Je plukt toch geen vijg van een dorens of een druif van een doornstruik? Welke vruchten brengt jouw leven voort?

‘Aan de vruchten ken je de boom.’

Vindplaatsen in de Bijbel

Genesis 3:7, 1 Samuël 25:18, 1 Koningen 4:25, 2 Koningen 20:1-7, Hosea 9:10, Jeremia 8:13, Markus 11:12-26, Markus 13:28-31, Lukas 6:43-45, Lukas 13:6-9, Lukas 19:4, Johannes 1:44-52

© 2022 De Verkenners

Deze informatie is afkomstig van de website: www.deverkenners.info.

Op alle teksten, foto's en video's van is auteursrecht van toepassing. Het is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Verkenners niet toegestaan dit materiaal op enigerlei wijze te kopiëren of te verspreiden. De Verkenners is een gezamenlijk project van Stichting Steunfonds Israël/Isaac da Costa, Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en het Centrum voor Israëlstudies.