



*De terebint tref je nog steeds veel aan in de omgeving van de Elah-vallei.*

In de Elah-vallei vond een van de meest bekende geschiedenissen uit de Bijbel plaats: David vocht er tegen de reus Goliath. De geschiedenis van David en Goliath staat beschreven in 1 Samuël 17. De Bijbelschrijver is in zijn beschrijving redelijk gedetailleerd. Daarom weten we vrij precies waar het gevecht plaatsvond.

‘Elah’ betekent ‘terebint’, dat is een soort kleine eik. Die boom tref je nog steeds veel aan in de omgeving van de Elah-vallei.

De Elah-vallei is van strategische waarde. Het is een belangrijke oost-westverbinding door het heuvelland van Judea. Daarom is er vroeger veel om gevochten.

## Filistijnen



*Zicht op de Elah-vallei vanaf Saïraïm.*

Veel van die gevechten vonden plaats met de Filistijnen. De Filistijnen woonden in de kustvlakte van Israël. Daar lagen de vijf bekende Filistijnse steden Gath, Ashdod, Ekron, Gaza en Ashkelon. Lange tijd waren de Filistijnen de Israëlieten militair de baas. Dat kwam onder andere omdat ze erg goede ijzeren wapens hadden.

In de tijd van de late richters en in de tijd van koning Saul vormden de Filistijnen een ware plaag.

In 1 Samuel 17 lezen we dat de Filistijnen ditmaal hun leger hadden samengetrokken in de Elah-vallei tussen Socho en Azeka. Azeka is een hoge berg ten westen van de Elah-vallei. Azeka was vroeger een belangrijke stad, onder andere vanwege de strategische ligging.

Socho ligt ten zuidoosten van de vallei. Het is tegenwoordig een populaire plek bij natuurliefhebbers. In het voorjaar groeien daar namelijk prachtige wilde lupines.

## Saäraïm



*Bij opgravingen zijn er restanten teruggevonden van de stadspoorten van Saäraïm.*

De Israëlieten waren aan de noordkant van de Elah-vallei gelegerd. Waarschijnlijk bevond het Israëlsche legerkamp zich boven op de berg. 's Ochtends trokken de soldaten dan naar beneden en stelden zich in het dal op tegenover de Filistijnen.

In de buurt van het legerkamp van Israël lag de stad Saäraïm. Saäraïm betekent letterlijk 'twee poorten' en wordt ook genoemd in 1 Samuël 17. Die naam heeft de stad niet voor niets. Bij opgravingen zijn er restanten teruggevonden van twee stadspoorten; stadspoorten die

dateren ongeveer uit de tijd van David en Goliath.

## Grafheuvel

Het is altijd treffend om te lezen waarom David het gevecht met Goliath aangaat. Hij is hevig verontwaardigd omdat Goliath de God van Israël, de God van David, kleineert en bespot. Dat kan de herdersjongen uit Bethlehem niet laten gebeuren. En daarom neemt hij het in de Elah-vallei op tegen de drie meter lange reus Goliath.

Davids vertrouwen op God wordt niet beschaamd. In de Elah-vallei werd duidelijk dat je met Heere aan je zijde niet bang hoeft te zijn, zelfs niet voor een zwaarbewapende, vloekende reus.

*‘In de Elah-vallei werd  
duidelijk dat je met Heere aan  
je zijde niet bang hoeft te zijn’*

In de buurt van de Elah-vallei is een plek waarvan wordt gezegd dat Goliath er is begraven. Het is de gewoonte dat mensen die erlangs lopen, even een steen naar de grafheuvel gooien. De vloekende en spottende reus wordt zelfs 3000 jaar na zijn dood nog bekogeld met stenen. Het is veelzeggend!

## Vindplaatsen in de Bijbel

1 Samuel 17

© 2022 De Verkenners

Deze informatie is afkomstig van de website: [www.deverkenners.info](http://www.deverkenners.info).

Op alle teksten, foto's en video's van is auteursrecht van toepassing. Het is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Verkenners niet toegestaan dit materiaal op enigerlei wijze te kopiëren of te verspreiden. De Verkenners is een gezamenlijk project van Stichting Steunfonds Israël/Isaac da Costa, Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en het Centrum voor Israëlstudies.