

Vraag het De Verkenners 1

'Waarom beginnen jullie elke video met 'shalom'?' en 'Waar halen jullie je informatie vandaan voor de video's?' In deze eerste aflevering van 'Vraag het De Verkenners' beantwoorden Albert en Martha vragen van kijkers. Totaal verschijnen er negen van deze vakantieblogs. In september vervolgen we met de gewone afleveringen van De Verkenners. Veel kijkplezier toegewenst!

Wil je meer zien en leren over Israël? Neem dan ook eens een kijkje op onze projectwebsite: www.deverkenners.info. Daar vind je meer materiaal, waaronder een kijkwijzer voor kinderen en uitgewerkte achtergrondinformatie bij de video's. Verder zijn op de website alle video's gelokaliseerd op een landkaart.

De Verkenners is een gezamenlijk initiatief van Steunfonds Israël /Isaac da Costa, Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en het Centrum voor Israëlstudies. Geniet je van de video's? Overweeg dan eens om het project te steunen door middel van een gift of wordt een van onze officiële sponsors (zie hiervoor: www.deverkenners.info). Met jouw hulp kunnen we het project voortzetten!

Zoektermen: Vakantieblogs, informatie, Bijbel, shalom, vragen, De Verkenners.