

Naam:

1. Wie woonden er mogelijk in Ein Kerem?
.....
.....
2. Het is altijd bijzonder als de Heere spreekt. Maar waarom was het juist in de eerste eeuw zo'n groot wonder?
.....
.....
3. Wie kwam er op bezoek in Ein Kerem en wat gebeurde er toen?
.....
.....
.....
4. Wat vind je ervan dat op allerlei Bijbelse plaatsen in Israël kerken en kloosters staan?
.....
.....
5. Lees de lofzang van Zacharias in Lukas 1:68-79. Schrijf een vers dat je aanspreekt hieronder netjes over. Het is mooi als je de tekst op dezelfde manier probeert op te schrijven en te versieren als de teksten op de muur bij de kerk in Ein Kerem.