

Ein Kerem betekent letterlijk 'bron van de wijngaard'. Het is een klein dorpje in de heuvels van Judea aan de rand van Jeruzalem. Het ligt prachtig gelegen in de luwte van de stad, er is volop groen en er zijn gezellige pleintjes en straatjes.

Ein Kerem wordt niet met name genoemd in de Bijbel. Maar volgens oude kerkelijke tradities is dit plaatsje in het gebergte van Judea (vgl. Luk. 1:39) de geboorteplaats van Johannes de Doper.

### Wonder

Ein Kerem is de plaats van het wonder. Verplaats je eens in een Jood die zo'n 2000 jaar geleden hier in Israël woonde. De Romeinen zijn de baas. Er is binnen het Jodendom veel verdeeldheid én het ergste van alles: God zwijgt al meer dan 400 jaar. Sinds de laatste profeet uit het Oude Testament, Maleachi, is het stil. Is de Heere Israël vergeten? Hoe zit het dan met Zijn beloften van herstel en Zijn beloften van de komst van de Messias?

En dan is er opeens die dorpsgenoot van je, de priester Zacharias, die duidelijk maakt dat een engel tot hem heeft gesproken (Luk. 1:5-25). Zeggen kan hij het niet, want sinds dat moment is hij doof. En ondertussen is zijn vrouw, Elizabeth, zwanger. Een groot wonder, ze is namelijk al flink op leeftijd (Luk. 1:7).

### Geboortegrot

De St. Johanneskerk is gebouwd op de plek waar, zo wordt gezegd, vroeger het huis stond van Zacharias en Elizabeth. Dat is natuurlijk niet zeker. Al vele eeuwen wordt het echter van deze plaats gezegd.



*'Dit is de plaats waar de voorloper van de Heere geboren is', staat er in het Latijn.*

Dit belangrijkste plek in de St. Johanneskerk is de geboortegrot. De omgeving in Ein Kerem is erg rotsachtig. Veel huizen waren deels uitgebouwd in een grot. In de grot in de kerk zou Johannes geboren zijn. De plek wordt gemarkeerd met een steen. 'Dit is de plaats waar de voorloper van de Heere geboren is', staat er in het Latijn.

Of het exact deze plek is geweest, is bepaald niet zeker. Eigenlijk maakt dat ook niet zo heel veel uit. Belangrijker is dat de plek, of beter de geboorte van Johannes de Doper, de trouw van de Heere onderstreept. De Heere is Israël

niet vergeten. Hij is trouw aan Zijn beloften. Het kan soms even duren, maar God doet wat Hij belooft. De Messias komt eraan!

*'Ein Kerem is de plaats van het wonder.'*

## Magnificat

In de Bijbel staat dat Maria, de moeder van de Heere Jezus, vanuit Nazareth op bezoek gaat bij haar nicht Elizabeth, de moeder van de Johannes de Doper (Luk. 1:39). Midden in het dorp bevindt zich de Mariabron. Boven op de bron staat een moskee. Volgens de traditie is het de plek waar Maria en Elizabeth samen de Heere hebben grootgemaakt vanwege Zijn trouw aan Zijn beloften.

Iets verderop in Ein Kerem staat de Kerk van de visitatie. Op die plek, zo wordt gezegd, zou Maria haar lofzang, het Magnificat (Luk. 1:46-55), hebben gezongen.

## Even Saphir



*Het klooster in Even Saphir is gebouwd op een steile berghelling in het woeste heuvelland van Judea.*

In Even Saphir, een dorp in de buurt van Ein Kerem, staat tenslotte een bijzonder klooster. Dat klooster is gebouwd op een steile berghelling. Het zou staan op de grot waar Johannes de Doper woonde voordat hij actief aan het werk ging als voorloper van de Heere Jezus.

Vaak wordt gedacht dat Johannes die tijd letterlijk verbleef in de woestijn. Daar at hij sprinkhanen en wilde honing. Sprinkhanen en wilde honing vind je echter niet in de woestijn; wel in de ruige woestenij ten zuiden van Ein Kerem: de heuvels van Judea.

## Evangelie

In Ein Kerem en omgeving staan talloze kerken en kloosters. Het zijn vaak prachtige gebouwen. Daar gaat het ten diepste echter niet om. Belangrijker is dat je onthoudt wat een wonder het is dat de Heere na ongeveer 400 jaar weer ging spreken.



*Op een lange muur bij de St. Johanneskerk is de lofzang van Zacharias weergegeven in een heleboel talen.*

Zacharias kon er niet over zwijgen (Luk. 1:67-70). Op een lange muur bij de St. Johanneskerk in Ein Kerem is de lofzang van Zacharias weergegeven in een heleboel talen. Het Evangelie klinkt, ook in Ein Kerem: 'Blessed be the Lord, the God of Israel! He has visited his people and redeemed them' (Luk. 1:68).

## Vindplaatsen in de Bijbel

Lukas 1:5-25, Lukas 1:39, Lukas 1:46-55, Lukas 1:67-70

© 2022 De Verkenners

Deze informatie is afkomstig van de website: [www.deverkenners.info](http://www.deverkenners.info).

Op alle teksten, foto's en video's van is auteursrecht van toepassing. Het is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Verkenners niet toegestaan dit materiaal op enigerlei wijze te kopiëren of te verspreiden. De Verkenners is een gezamenlijk project van Stichting Steunfonds Israël/Isaac da Costa, Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en het Centrum voor Israëlstudies.