



De stad Jericho ligt in de Jordaanvallei

Jericho ligt in de Jordaanvallei aan de rand van de woestijn van Judea op zo'n 25 kilometer afstand van Jeruzalem. Tegenwoordig is Jericho een Arabische stad. De stad telt ruim 20.000 inwoners.

Jericho is de oudste stad ter wereld. Het is een populaire plek om te wonen. Dat komt vooral door het klimaat en de beschikbaarheid van water. In de winter is het er gemiddeld ongeveer 20 graden Celsius. Zomers kan de temperatuur oplopen tot meer dan 40 graden Celsius.

In de Bijbel komt Jericho zo'n zestig keer voor. We lezen over Jericho in zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Deze aflevering van De Verkenners gaat over de stad Jericho in de tijd dat de Heere Jezus leefde. De stad lag toen ongeveer twee kilometer verwijderd van de restanten van de oude stad Jericho.

In de Bijbel komt Jericho zo'n zestig keer voor. We lezen over Jericho in zowel het

'Jericho was in de tijd van de Heere Jezus een belangrijke stad'

Winterpaleis

In de tijd van de Heere Jezus stond in Jericho een paleis. Dit paleis is gebouwd door koning Herodus de Grote. Hij was koning in de tijd dat Jezus werd geboren. Herodus de Grote heeft onzettend veel gebouwd in Israël. Hij bouwde paleizen en burchten, zoals Herodion en Masada, en verfraaide ook de tempel in Jeruzalem. In Jericho bouwde hij een winterpaleis. Zo kon de koning in de winter genieten van het milde klimaat in Jericho.

De restanten van het paleis van Herodus zijn nog steeds te bezichtigen. Eigenlijk waren het trouwens twee paleizen die met elkaar verbonden waren door een brug over het riviertje de Gelt. Het paleis had prachtige tuinen, feestzalen en een groot zwembad.

Bij opgravingen zijn o.a. de restanten van de troonzaal van het paleis teruggevonden. De troonzaal kennen we mogelijk uit een geschiedenis uit de Bijbel. Sommige deskundigen zeggen namelijk dat het de plek geweest zou kunnen zijn waar het verjaardagsfeest van Herodus Antipas, de zoon en opvolger van Herodus de Grote, plaatsvond (Matth. 14:1-12). Op dat feest danste Salomé, de dochter van Herodias, voor de gasten. Als beloning vroeg zij aan haar stiefvader om het hoofd van Johannes de Doper.



Restanten van het zomerpaleis van koning Herodes de Grote in Jericho

Bartimeüs

Jericho was in de tijd van de Heere Jezus een belangrijke stad. Dit kwam onder andere doordat een veel gebruikte handelsroute langs de stad liep. Als mensen vanuit Galilea, Noord-Israël, naar Jeruzalem liepen, reisden ze vaak via het huidige Jordanië. Bij Jericho staken ze de Jordaan over. Via Jericho reisden ze dan verder naar Jeruzalem.

Ook de Heere Jezus heeft deze route heel wat keren afgelegd. Tijdens een van deze reizen wordt Hij bij Jericho geroepen door een blinde bedelaar. Deze bedelaar heet Bartimeüs. Bartimeüs hoort dat er heel veel mensen op de been zijn. Hij vraagt wat er aan de hand is. Als hij hoort dat de Heere Jezus langskomt, begint hij te roepen: *'Jezus, Gij Zoon Davids, ontferm U mijner'* (Mark. 10:47). Uit deze uitroep blijkt dat Bartimeüs al eerder van Jezus gehoord heeft. Hij spreekt de Heere Jezus namelijk aan met een hele bijzondere titel: *'Zoon van David'*. Hieruit kun je opmaken dat hij gelooft dat Jezus de beloofde Messias is; de Messias waarover de profeten zoveel geprofeteerd hebben. Het geloof van Bartimeüs blijkt ook uit de reactie van de Heere Jezus. Hij zegt tegen Bartimeüs: *'Ga heen, uw geloof heeft u behouden'* (Mark. 10:52). Bartimeüs kan weer zien en volgt de Heere Jezus.

Zacheüs

In Israël waren in de tijd van de Heere Jezus twee grote belastingkantoren. Eén kantoor bevond zich in Kapérnaüm, een stad aan het meer van Galilea. Het andere belastingkantoor lag in Jericho. Deze plaatsen waren slim gekozen. Langs Kapérnaüm en Jericho liepen namelijk belangrijke handelsroutes.



Zicht op Jericho

In de belastingkantoren werkten tollenaars. Dat waren de belastingbeambten die namens de Romeinen de belasting inden. Ze vergaten zichzelf daarbij niet. Vaak vroegen ze extra geld, zodat ze een deel van het geld in eigen zak konden steken. Daarom had iedereen een hekel aan de tollenaars. Iedereen, behalve Jezus...

Jericho is de plaats waar de Heere Jezus Zacheüs roept (Luk. 19:1-10). Zachéüs zit in een vijgenboom. De Heere Jezus stopt bij de boom en geeft aan dat Hij bij Zachéüs op bezoek wil. De Heere Jezus zoekt zondaren.

Jericho, het is de stad van Bartimeüs en Zachéüs. Twee mensen die er eigenlijk niet helemaal bij hoorden: een blinde en een tollenaar. Bartimeüs en Zachéüs kunnen het beiden echter beamen: de Heere Jezus hoort je en ziet je. Hij is *'gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was'* (Luk. 19:10).

Vindplaatsen in de Bijbel

Lukas 19:10, Markus 10:47, Markus 10:52, Mattheüs 14:1-12

© 2022 De Verkenners

Deze informatie is afkomstig van de website: www.deverkenners.info.

Op alle teksten, foto's en video's van is auteursrecht van toepassing. Het is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Verkenners niet toegestaan dit materiaal op enigerlei wijze te kopiëren of te verspreiden. De Verkenners is een gezamenlijk project van Stichting Steunfonds Israël/Isaac da Costa, Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en het Centrum voor Israëlstudies.