

De Oude Stad van Jeruzalem wordt omringd door een stevige muur. De muur is totaal ongeveer 4 kilometer lang, 2,5 meter breed en gemiddeld zo'n 12 meter hoog.

De huidige stadsmuur is ongeveer 500 jaar oud en gebouwd door de Ottomanen. Die waren toen de baas in het land Israël. Op veel plaatsen loopt de muur min of meer op dezelfde plaats als in de tijd van de Heere Jezus. Op sommige plaatsen zijn zelfs nog stukjes muur uit die tijd teruggevonden.

Jebus

Jeruzalem heeft al heel lang dikke stadsmuren. Toen David koning werd, zocht hij een nieuwe hoofdstad. Hij had zijn oog laten vallen op de stad Jebus. Die stad was toen nog niet in handen van de Israëlieten.

Toen David met zijn leger aankwam bij de stad werd hij bespot door de inwoners van Jebus. Ze hadden zoveel vertrouwen in hun muren dat ze zeiden dat de lammen en blinden uit de stad de aanvallers zelfs zouden kunnen tegenhouden (2 Sam. 5:6). Uiteindelijk wisten de mannen van David via een watertunnel de stad binnen te komen.

Nehemia



De Oude Stad van Jeruzalem wordt omringd door een stevige muur.

Het jaar 587 voor Christus was een rampjaar voor het Joodse volk en voor de muren van Jeruzalem. In dat jaar werd de stad veroverd door de Babyloniërs. Zij voerden het Joodse volk in ballingschap. Andere heidense volken gingen in de stad en het omliggende land wonen. De muren van de stad raakten in verval.

In ongeveer het jaar 445 voor Christus krijgt Nehemia van de Perzische koning Arthaxerxes (ook wel Arthasasta) toestemming om de muren van de stad te herbouwen. De heidense volken willen dat voorkomen. Zij haten de Joden en de God van de Joden.

Met de hulp van de Heere slaagt Nehemia er in om de muren te herbouwen. En dat in slechts 52 dagen! Het Joodse volk kan weer veilig wonen in de stad Jeruzalem. Op sommige plekken vind je nog stukjes muur uit de tijd van Nehemia.

Veiligheid

Waarom was een stadsmuur zo belangrijk? Het leven was vroeger vaak veel moeilijker dan tegenwoordig. Veiligheid was bijvoorbeeld een groot probleem. Je had natuurlijk vijandelijke legers die het land binnenvielen, maar ook bijvoorbeeld rovers en dieven. En ondertussen bestond er nog niet zoiets als een politie.

Het wonen in de stad had in zo'n geval veel voordelen. Je zat veilig achter de muur. De poortwachters hielden gespuis tegen en 's nachts sloot men de poorten. Wist je dat de poorten van Jeruzalem tot 1887 elke nacht gesloten werden?

Mishkenot Sha'ananim

Tegenwoordig woont het grootste deel van de inwoners van Jeruzalem buiten de Oude Stad. Mishkenot Sha'ananim is de eerste wijk die gebouwd is buiten de muren van Jeruzalem.

In de negentiende eeuw was de stad Jeruzalem werkelijk overvol. Een goede riolering ontbrak. Daardoor heersten er allerlei nare ziekten. Na lang wikken en wegen besloot men om nieuwe huizen en een molen te bouwen buiten de stadsmuur. Het project werd bekostigd door de rijke Engelse bankier Montefiore.



Tegenwoordig wonen de meeste inwoners van Jeruzalem in wijken buiten de stadsmuur.

Lange tijd stonden veel van de nieuwe huizen echter leeg. De mensen durfden gewoon niet in Mishkenot Sha'ananim te gaan wonen. Ze voelden zich er 's nachts onveilig. De naam Mishkenot Sha'ananim betekent trouwens zoiets als 'vredige woonplaats'; de naam veranderde het gevoel van de mensen echter niet.

Tegenwoordig zouden veel inwoners van Jeruzalem juist wel in Mishkenot Sha'ananim willen wonen. Het is een van de mooiste, groenste en gezelligste wijken van Jeruzalem. Er is wel een groot nadeel: de huizen zijn er bijna niet te betalen.

Profetie

Weet je trouwens dat het gegeven dat de meeste inwoners van Jeruzalem tegenwoordig buiten de stadsmuren wonen, een vervulling is van een Bijbelse profetie?

De profeet Zacharia profeteert dat Jeruzalem in het laatste der dagen bewoond zal worden als een dorp vanwege het grote aantal inwoners (Zach. 2:4). Een dorp heeft in tegenstelling tot een stad geen muur. Sinds de vorige eeuw wordt ook Jeruzalem bewoond als een dorp, immers om het grootste deel van de stad staat geen muur meer.

Dit betekent ondertussen niet dat de stad onveilig is. De Heere zegt namelijk in hetzelfde gedeelte dat Hij Zelf als een muur van vuur rondom de stad Jeruzalem zal zijn. Wat een inhoudsvolle belofte! Als de Heere dat zegt, dan ben je echt veilig. Binnen en buiten de muren van de Oude Stad.

'De Heere belooft dat Hij Zelf als een muur zal zijn rondom de stad Jeruzalem'

Vindplaatsen in de Bijbel

2 Samuel 5:6, Zacharia 2:4

© 2022 De Verkenners

Deze informatie is afkomstig van de website: www.deverkenners.info.

Op alle teksten, foto's en video's van is auteursrecht van toepassing. Het is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Verkenners niet toegestaan dit materiaal op enigerlei wijze te kopiëren of te verspreiden.

De Verkenners is een gezamenlijk project van Stichting Steunfonds Israël/Isaac da Costa, Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en het Centrum voor Israëlstudies.